

KLIMA- OG ENERGIMINISTER LYKKE FRIIS OM SMYKKER

Danmark kender hende som Københavns Universitets prorektor, og senest som klima- og energiminister og minister for ligestilling. AuClock har spurgt Lykke Friis om hendes forhold til smykker.

AF NH. FOTOGRAF: ANDERS BIRCH

Hvad går du selv med af smykker og ure?

Primært halskæder. Jeg har aldrig været til ringe, bortset fra min vielsesring, eller øreringe. Hvad angår ur, går jeg kun med ét flot ur, som min mand har foræret mig, da jeg blev 35 år.

Hvad kigger du efter, når du vælger smykker?

Nu er mit forhold til smykker lidt specielt, fordi min faster og onkel er guldsmede, Jing og Jørgen Sandberg. Så jeg går helst med deres smykker – så bliver det i familien. Nej, spøg til side, deres smykker har altid tiltalt mig. Smukke sten, til tider japansk inspirerede små grene som brocher og originale låse til perlekæder.

Er der et smykke, som du altid har drømt om at eje?

Udover “familie-smykkerne” kan jeg godt lide Georg Jensen marguritte-serie. Ikke mindst i udlandet vækker den opsigt. Tilsvarende foretrækker jeg ofte til udenlandske konferencer at iføre mig opsigtsvækkende danske jakker. Der er jo ingen grund til at falde i med tapetet.

Bruger du aktivt smykker?

Det hænder faktisk. Jeg læste engang, at USA’s tidligere udenrigsminister Madeleine Albright bevidst

brugte brocher til at sende signaler til udenlandske samtalepartnere. Hun havde efter sigende et gigantisk udvalg af brocher. Det har jeg ikke, men for tiden går jeg ofte med et lille mexicansk flag for på den måde at signalere, at der stadig er håb for, at vi får en klimaaftale i Mexico. I det hele taget er brocher fantastiske til lige at give et jakkesæt et pift.

Har du nogen klassiske smykke-favoritter?

Min faster og onkel har lavet en flot perlekæde – den bruger jeg ret tit og skifter så låsen ud efter humør. Én af låsene er en lille hasselnød i guld og sølv. Jeg har også arvet nogle af de smykker, som de lavede til min mor. Dem har jeg naturligvis også et særligt forhold til.

Vælger du selv smykker...?

I forbindelse med Dronningens fødselsdag fik jeg hjælp af guldsmed Bodil Binner, som lånte mig nogle helt fantastiske halskæder. Jeg må indrømme, at det ændrede mit forhold til smykker noget. For hvor kan smykker dog lige give ens “outfit” det sidste afgørende løft! Til gengæld strabadserede det mine nerver. Jeg var rædselsslagen for at tabe kæden!

Grov krysopras fra Natascha Trolle

DEFINITION OG TEKNISK DATA

- Krysoprasen blev dannet for ca. 25 millioner år siden. Mineralen er en kvarts fra kalcedongruppen. Andre sten i denne gruppe er karneol, agat, dendritkvarts og mosagat, jaspis og onyks
- Forekomst: Krysopras er et sekundært mineral, der findes i årer i serpentinbjerger efter lang tids forvitring og vandspejlændringer har fundet sted. Findes i alluviale forekomster
- Farve: Alle nuancer af grøn, den æblegrønne og mest eftertragtede nuance skyldes et 2,4 procent indhold af nikkel. Krysopras kan indeholde hvide, sorte og brune indeslutninger
- Refraktivt indeks (lysbrydning): 1,53-1,54
- Hårdhed: 6½-7½
- Densitet: 2,58-2,65
- Krystalsystem: Trigonal mikrokrystal-linsk aggregat
- Kemisk sammensætning: SiO₂ (med alt fra 0,5-2,38 procent nikkel og fra 1,6 procent vand og opefter)
- Transparens: Gennemsigtig - opak.
- Dobbelt-refraktion: Op til 0,004
- Dispersion: Ingen
- Absorptionsspektrum: Naturlig 4439
- Fluorescens: Ingen
- Struktur: Mikroskopiske kvartsfibre med en radikal struktur.

Den rå variant af kryptokrystal-linsk kvarts

